

BIJBELSE PRINCIPES VAN LANDBOUW



BIBLICAL PRINCIPLES OF AGRICULTURE

Heb geen hekel aan het
zware werk en aan de
landbouw, die de
Allerhoogste heeft
voorgeschreven.
Sirach 7:15

Hoe de voedselprijzen te verlagen

Verbied pornografie en sensuele scènes in films, want dit soort vermaak leidt tot hongersnood. (Tobit 4:13)

Hongersnood zal de prijs van voedsel exponentieel doen stijgen. (2 Koningen 6:25)

Masturbeer niet, want het maakt je lui. (Wijsheid van Salomo 3:14, Spreuken 24:30-34)

Maak er een beleid van: NIET WERKEN, NIET ETEN. (2 Thessalonicenzen 3:10)

Maximaliseer de natuurlijke hulpbronnen. Wijs alle rivieroeveren toe voor landbouw. Leg waterpompen of putten aan voor elk huishouden, vooral voor degenen die ver van de rivieren wonen. (Jesaja 32:20)

Verzamel regenwater. (Leviticus 26:3-5)

Fok ossen. (Spreuken 14:4)

Bevorder de grootsheid en waarde van de landbouw. (Brief van Aristas 5:9-10,13)

Moedig burgers aan om hun eigen voedsel te verbouwen. (Spreuken 6:6-8, Spreuken 27:23-27)

Elke stad moet in haar eigen voedsel kunnen voorzien. (Genesis 41:48)

Pentateuch

En God zei: Laat de aarde gras voortbrengen, zaaddragend kruid en vruchtbomen die naar hun soort vruchten dragen, waarvan het zaad erin is, op de aarde. En het gebeurde. En de aarde bracht gras voort, zaaddragend kruid en bomen die naar hun soort vruchten dragen, waarvan het zaad erin was, naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragende kruid dat op de gehele aarde is, en al de bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zitten; het zal u tot voedsel dienen. Genesis 1:11-12,29

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde, en onderwerpt haar; en heerst over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. Genesis 1:26-28

En de HEERE God deed uit de aardbodem allerlei bomen opschieten, die aangenaam waren om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en kwaad. Genesis 2:9

En tot Adam zei Hij: Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en van de boom hebt gegeten, waarvan Ik je geboden had: Je mag er niet van eten, is de aardbodem om jouwentwil vervloekt; in smart zul je ervan eten zolang je leeft; doornen en distels zal hij je voortbrengen, en je zult het kruid des velds eten; in het zweet des aanschijns zul je brood eten, totdat je tot de aardbodem terugkeert, want daaruit ben je genomen; want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Genesis 3:17-19

Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Genesis 3:23

Toen zaaide Izak in dat land en oogstte datzelfde jaar honderdvoudig, en de HEERE zegende hem. Genesis 26:12

Laat de farao daarom een verstandig en wijs man aanstellen over het land Egypte. Laat de farao dit doen en laat hij over het land officieren aanstellen en het vijfde deel van het land Egypte innemen in de zeven jaren van overvloed. En laat hen al het voedsel van de komende goede jaren verzamelen en koren opslaan onder leiding van de farao, en laat hen voedsel bewaren in de steden. En dat voedsel zal het land tot voorraad dienen voor de zeven jaren van hongersnood die in het land Egypte zullen zijn, opdat het land niet door de hongersnood te gronde gaat. Genesis 41:33-36

En hij verzamelde al het voedsel van de zeven jaren die in het land Egypte waren geweest, en legde het voedsel in de steden op; het voedsel van het veld, dat rondom elke stad lag, legde hij daarin op. Genesis 41:48

En de zeven jaren van hongersnood begonnen aan te breken, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel Egypte was er brood. Toen heel Egypte honger leed, riep het volk tot Farao om brood. Farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef; doe wat hij u zegt. Genesis 41:54-55

En Jozef voedde zijn vader, en zijn broers, en heel het huis van zijn vader, met brood, overeenkomstig hun families. En er was geen brood in het hele land, want de hongersnood was zeer zwaar, zodat het land Egypte en heel het land Kanaän verzwakten vanwege de hongersnood. En Jozef verzamelde al het geld dat gevonden werd in het land Egypte, en in het land Kanaän, voor het koren dat zij kochten; en Jozef bracht het geld in het huis van Farao. En toen het geld oprakte in het land Egypte, en in het land Kanaän, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef, en zeiden: Geef ons brood, want waarom zouden wij sterven in uw aanwezigheid? Want het geld raakt op. En Jozef zei: Geef uw vee, en ik zal u voor uw vee geven, als het geld oprakt. En zij brachten hun vee naar Jozef, en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, en voor de schapen, en voor het vee van de runderen, en voor de ezels: en hij voedde hen met brood voor al hun vee voor dat jaar. Toen dat jaar voorbij was, kwamen ze in het tweede jaar naar hem toe en zeiden tegen hem: Wij zullen het voor mijn heer niet verborgen houden, hoe ons geld besteed wordt; mijn heer heeft ook onze kudden vee; er is niets overgebleven in de ogen van mijn heer, behalve onze lichamen en onze landerijen. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als ons land? Koop ons en ons land voor brood, en wij en ons land zullen dienaren zijn van de farao; en geef ons zaad, zodat wij leven en niet sterven, en het land niet woest wordt. En Jozef kocht het hele land Egypte voor de farao; want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker, omdat de hongersnood hen te veel werd; zo werd het land van de farao. En wat het volk betreft, hij verplaatste hen naar steden, van het ene einde van de grenzen van Egypte tot het andere einde ervan. Genesis 47:12-21

Toen zei Jozef tegen het volk: Zie, ik heb u en uw land vandaag voor farao gekocht. Zie, hier is zaaigoed voor u, en u mag het land inzaaien. En het zal gebeuren bij de opbrengst, dat u een vijfde deel aan farao moet geven, en vier delen zullen voor uzelf zijn, als zaaigoed voor het veld, en als voedsel voor uzelf, uw gezinnen en uw kinderen. Genesis 47:23-24

Zes jaar lang zult u uw land inzaaien en de opbrengst ervan inzamelen, maar het zevende jaar zult u het laten rusten en laten liggen, zodat de armen van uw volk kunnen eten; en wat zij overlaten, zal het gedierte van het veld eten. Zo zult u ook met uw wijngaard en uw olijfgaard omgaan. Exodus 23:10-11

En gij zult de HEERE, uw God, dienen, en Hij zal uw brood en uw water zegenen; en Ik zal ziekte uit uw midden wegnemen. Exodus 23:25

En wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de hoeken van uw akker niet geheel afmaaïen en de resten van uw oogst niet oprapen. En u mag uw wijngaard niet nalezen en u mag niet al uw druiven van uw wijngaard inzamelen; u moet ze voor de arme en vreemdeling laten liggen. Ik ben de HEERE, uw God. Leviticus 19:9-10

U moet mijn inzettingen in acht nemen. Uw vee mag niet van verschillende soort verwekken; u mag uw akker niet met gemengd zaad bezaaien; en u mag geen kleed van gemengd linnen en wol dragen. Leviticus 19:19

Wanneer u in het land komt en allerlei bomen voor voedsel hebt geplant, moet u de vrucht ervan als onbesneden beschouwen. Drie jaar lang zal het voor u als onbesneden zijn; er mag niet van gegeten worden. Leviticus 19:23

En wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de hoeken van uw akker niet helemaal afruimen, en mag u ook niets van uw oogst oprapen. U moet ze aan de armen en de vreemdelingen overlaten. Ik ben de HEERE, uw God. Leviticus 23:22

Zes jaar zult u uw akker bezaaien en zes jaar zult u uw wijngaard snoeien en de vrucht ervan inzamelen. Maar het zevende jaar zal een sabbat van volledige rust voor het land zijn, een sabbat voor de HEERE; u zult uw akker niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. Leviticus 25:3-4

Een jubeljaar zal dat vijftigste jaar voor u zijn: u mag niet zaaien, noch oogsten wat er vanzelf op groeit, noch de druiven van uw ongesnoeide wijnstok inzamelen. Want het is een jubeljaar; het zal heilig voor u zijn; u mag de opbrengst ervan van het veld eten. Leviticus 25:11-12

Daarom zult u mijn inzettingen houden en mijn bepalingen in acht nemen, en ze naleven; dan zult u in veiligheid in het land wonen. Het land zal zijn vrucht dragen, en u zult verzadigd eten en er in veiligheid wonen. En als u zegt: Wat zullen wij in het zevende jaar eten? Zie, wij zullen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen. Dan zal Ik in het zesde jaar mijn zegen over u gebieden, en het zal drie jaar lang vrucht dragen. En u zult in het achtste jaar zaaien en nog van de oude vrucht eten tot het negende jaar; totdat de vrucht binnenkomt, zult u van de oude oogst eten. Leviticus 25:18-22

Als u in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze doet, dan zal Ik u op tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vrucht zullen dragen. Uw dorstijd zal duren tot de wijnoogst en de wijnoogst tot de zaaitijd; u zult uw brood tot verzadiging eten en veilig in uw land wonen. Leviticus 26:3-5

En alle tienden van het land, zowel van het zaad van het land als van de vrucht van de bomen, zijn van de HEERE; ze zijn heilig voor de HEERE. Leviticus 27:30

Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in de dalen en op de bergen; een land van tarwe, gerst, wijnranken, vijgenbomen en granaatappelbomen; een land van olijfolie en honing; een land waar u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets zal ontbreken; een land waarvan de stenen ijzer zijn en uit de heuvels waarvan u koper zult graven. Wanneer u gegeten hebt en verzadigd bent, zult u de HEERE, uw God, loven om het goede land dat Hij u gegeven heeft. Deuteronomium 8:7-10

En het zal geschieden, indien gij aandachtig luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied, en de HEERE, uw God, liefhebt en Hem dient met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dat Ik u op zijn tijd de regen voor uw land zal geven, de eerste regen en de late regen, zodat gij uw koren, uw most en uw olie kunt inzamelen. En Ik zal gras op uw akkers zenden voor uw vee, opdat gij eet en verzadigd wordt. Deuteronomium 11:13-15

U moet de gehele opbrengst van uw zaad, dat het land jaar op jaar opbrengt, stipt verdienen. Deuteronomium 14:22

U mag uw wijngaard niet met verschillende zaden inzaaien, opdat de vrucht van uw zaad dat u gezaaid hebt, en de vrucht van uw wijngaard niet onrein worden. Deuteronomium 22:9

Wanneer u uw oogst op uw veld binnenhaalt en een schoof op het veld vergeet, mag u die niet opnieuw halen. Hij zal voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zijn, opdat de HEERE, uw God, u zegene in al het werk van uw handen. Deuteronomium 24:19

En het zal geschieden, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, om al Zijn geboden, die ik u heden gebied, in acht te nemen en te doen, dat de HEERE, uw God, u hoog zal verheffen boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u treffen, indien gij luistert naar de stem van de HEERE, uw God. Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, de worp van uw koeien en de kudde van uw schapen. Gezegend zal zijn uw korf en uw voorraadkast. Deuteronomium 28:1-5

En de HEERE zal u overvloedig schenken aan goederen, aan de vrucht van uw schoot, aan de vrucht van uw vee en aan de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaders gezworen heeft u te geven. De HEERE zal Zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen, om op zijn tijd regen aan uw land te geven en al het werk van uw hand te zegenen; en u zult aan vele volken uitlenen, maar u zult niet ontlennen. Deuteronomium 28:11-12

Geschiedenis

U, uw zonen en uw dienaren moeten het land voor hem bewerken en de vruchten ervan binnenbrengen, zodat de zoon van uw heer te eten heeft. Maar Mefiboseth, de zoon van uw heer, zal altijd aan mijn tafel brood eten. Ziba had vijftien zonen en twintig dienaren. 2 Samuël 9:10

En er ontstond een grote hongersnood in Samaria; en zie, zij belegerden het, totdat een ezelskop voor tachtig zilverlingen verkocht werd, en een vierde deel van een kab duivenmest voor vijf zilverlingen. 2 Koningen 6:25

Bovendien gebod hij het volk dat in Jeruzalem woonde, het deel van de priesters en de Levieten te geven, opdat zij bemoedigd zouden worden in de wet van de HEERE. En zodra het gebod uitkwam, brachten de Israëlieten in overvloed de eerstelingen van het koren, de wijn, de olie en de honing, en van de hele opbrengst van het veld; en zij brachten de tienden van alles rijkelijk binnen. En wat de Israëlieten en Juda betreft, die in de steden van Juda woonden, zij brachten ook de tienden van de runderen en de schapen, en de tienden van de heilige dingen die aan de HEERE, hun God, geheiligd waren, en legden die op hopen. 2 Kronieken 31:4-6

En om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van alle vrucht van alle bomen, jaar op jaar, naar het huis van de HEERE te brengen; Ook de eerstgeborenen van onze zonen en van ons vee, zoals geschreven staat in de wet, en de eerstelingen van onze runderen en van ons kleinvee, om te brengen naar het huis van onze God, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God; En dat wij de eerstelingen van ons deeg en onze offergaven en de vrucht van allerlei bomen, van wijn en van olie, naar de priesters zouden brengen, naar de vertrekken van het huis van onze God; en de tienden van onze grond naar de Levieten, zodat diezelfde Levieten de tienden zouden hebben in al de steden van onze landbouw. En de priester, de zoon van Aäron, zal met de Levieten zijn, wanneer de Levieten tienden heffen; en de Levieten zullen de tienden van de tienden naar het huis van onze God brengen, naar de vertrekken, in het schathuis. Want de Israëlieten en de Levieten zullen het offer van het koren, de nieuwe wijn en de olie brengen in de vertrekken, waar de voorwerpen van het heiligdom zijn, en de priesters die de dienst doen, en de deurwachters en de zangers; en wij zullen het huis van onze God niet verlaten. Nehemia 10:35-39

Poëzie

Ik zou God zoeken, en aan God zou ik mijn zaak toevertrouwen, Die grote en ondoorgrondelijke dingen doet, wonderbare dingen zonder tal; Die regen geeft op de aarde en water zendt op de velden. Job 5:8-10

U hebt hem heerschappij gegeven over de werken van uw handen; alles hebt U aan zijn voeten gelegd: alle schapen en runderen, ja, ook de dieren van het veld; de vogels in de lucht en de vissen in de zee, en al wat de paden der zeeën doorkruist. HEERE, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde! Psalm 8:6-9

Hij laat het gras groeien voor het vee, en het gewas voor de dienst van de mens, om voedsel uit de aarde te doen voortkomen; en wijn die het hart van de mens verheugt, en olie die zijn gezicht doet glanzen, en brood dat het hart van de mens versterkt. Psalm 104:14-15

Hij verandert de woestijn in stilstaand water en het dorre land in waterbronnen. En daar laat Hij de hongerigen wonen, opdat zij een stad bereiden om in te wonen. En Hij bezaait de akkers en plant wijngaarden, die vrucht dragen. Ook zegent Hij hen, zodat zij zeer talrijk worden, en Hij laat hun vee niet verzwakken. Psalm 107:35-38

Ga naar de mier, luiaard, let op haar wegen en word wijs. Die, zonder leider, opzichter of heerser, in de zomer voor haar voedsel zorgt en in de oogst haar voedsel verzamelt. Spreuken 6:6-8

Wie in de zomer oogst, is een verstandige zoon, maar wie in de oogsttijd slaapt, is een zoon die schande brengt. Spreuken 10:5

Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie ijdele mensen volgt, is verstandeloos. Spreuken 12:11

Er is veel voedsel op de akkers van de armen, maar er is ook voedsel dat vernietigd wordt door gebrek aan oordeel. Spreuken 13:23

Waar geen ossen zijn, is de kribbe schoon. Maar door de kracht van de os is er veel winst. Spreuken 14:4

De luiaard zal niet ploegen vanwege de kou; daarom zal hij in de oogst bedelen en niets hebben. Spreuken 20:4

Ik liep langs de akker van de luiaard en langs de wijngaard van de verstandeloze; en zie, hij was helemaal overwoekerd met doornen, en netels hadden zijn oppervlakte bedekt, en de stenen muur ervan was afgebroken. Toen zag ik het en overwoog het goed; ik bekeek het en nam onderricht aan. Nog even slapen, nog even dutten, even de handen vouwen om te slapen; zo zal uw armoede komen als iemand die reist, en uw gebrek als een gewapend man. Spreuken 24:30-34

Wees ijverig om de toestand van uw kudden te kennen en let goed op uw kudden. Want rijkdom is niet voor eeuwig: en blijft de kroon van generatie op generatie? Het hooi komt tevoorschijn, het malse gras komt tevoorschijn, en het kruid van de bergen wordt verzameld. De lammeren dienen tot uw kleding, en de bokken zijn de prijs van het veld. En u zult voldoende geitenmelk hebben voor uw voedsel, voor het voedsel van uw gezin en voor het onderhoud van uw dienstmeisjes. Spreuken 27:23-27

Wie zijn land bewerkt, zal brood in overvloed hebben, maar wie ijdele lieden najaagt, zal armoede genoeg hebben. Spreuken 28:19

Zij bekijkt een akker en koopt die; met de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Spreuken 31:16

Bovendien is het voordeel van de aarde voor allen: de koning zelf wordt door het veld gediend. Prediker 5:9

Al het werk van de mens is voor zijn mond, en toch wordt zijn eetlust niet gestild. Prediker 6:7

Wie op de wind let, zal niet zaaien; wie op de wolken let, zal niet oogsten. Zaai 's morgens uw zaad en houd 's avonds uw hand niet terug, want u weet niet of dit of dat voorspoedig zal zijn, of dat beide even goed zullen zijn. Prediker 11:4,6

Profeten

En uw oren zullen een woord achter u horen, dat zegt: Dit is de weg, wandelt daarop, wanneer u zich naar rechts of naar links wendt. Ook zult u de bedekking van uw gesneden zilveren beelden en het sieraad van uw gegoten gouden beelden verontreinigen; u zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ertegen zeggen: Ga weg van hier. Dan zal Hij de regen van uw zaad geven, zodat u de grond bezaait; en brood van de opbrengst van de aarde, en het zal vet en overvloedig zijn; te dien dage zal uw vee grazen op ruime weiden. Evenzo zullen de runderen en de jonge ezels die de grond rooien, reine mest eten, die met de schep en met de wan is gewand. Jesaja 30:21-24

Gezegend zijt gij, die aan alle wateren zaait, die de voeten van os en ezel daarheen uitstuurt. Jesaja 32:20

En de dorre grond zal tot een poel worden, en het dorstige land tot waterbronnen; in de woonplaats van de draken, waar zij gelegd zijn, zal gras zijn met riet en biezen. Jesaja 35:7

Waarom geeft u geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij en eet het goede, en laat uw ziel zich verlustigen in vettigheid. Jesaja 55:2

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doordrenkt en haar doet voortbrengen en opschieten, zodat zij zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond komt: het zal niet ledig tot Mij terugkeren, maar het zal volbrengen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in de zaak waartoe Ik het gezonden heb. Jesaja 55:10-11

Want zo zegt de HEERE tot de mannen van Juda en Jeruzalem: Breek uw braakland om en zaai niet tussen de doornen. Jeremia 4:3

Het woord van de HEERE kwam opnieuw tot mij en zei: Mensenkind, wanneer dat land tegen Mij zondigt door zwaar te overtreden, dan zal Ik Mijn hand ertegen uitstrekken en de staf van zijn brood breken, en Ik zal er hongersnood over zenden, en Ik zal er mens en dier uitroeien. Ezechiël 14:12-13

Hij werd geplant in goede grond bij veel water, zodat hij takken zou voortbrengen en vrucht zou dragen, zodat hij een mooie wijnstok zou worden. Ezechiël 17:8

Jullie zullen wonen in het land dat Ik jullie vaders gegeven heb; jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie ook verlossen van al jullie onreinheden; Ik zal het koren roepen en het vermeerderen, en jullie geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat jullie geen smaad van hongersnood meer zullen ontvangen onder de heidenvolken. Dan zullen jullie je slechte wegen en je daden die niet goed waren, gedenken en je in je eigen ogen verafschuwen om je ongerechtigheden en je gruweldaden. Ezechiël 36:28-31

Zaai voor uzelf in gerechtigheid, oogst in barmhartigheid; breek uw braakliggende grond open, want het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen. Hosea 10:12

En Ik heb u ook reinheid van tanden gegeven in al uw steden, en gebrek aan brood in al uw plaatsen; toch bent u niet tot Mij teruggekeerd, spreekt de HEERE. En ook heb Ik u de regen onthouden, toen er nog drie maanden voor de oogst waren: en Ik liet het regenen op de ene stad, en liet het niet regenen op de andere stad: het ene stuk land werd beregend, en het stuk land waarop het niet regende, verdorde. Zo dwaalden twee of drie steden af naar één stad, om water te drinken; maar zij werden niet verzadigd: toch bent u niet tot Mij teruggekeerd, spreekt de HEERE. Ik heb u geslagen met dorheid en meeldauw; toen uw tuinen en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen toenamen, heeft de rups ze opgegeten; toch bent u niet tot Mij teruggekeerd, spreekt de HEERE. Ik heb onder u de pestilentie gezonden naar de wijze van Egypte; uw jonge mannen heb Ik met het zwaard gedood en uw paarden afgenomen; Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neusgaten doen opstijgen; en toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. Amos 4:6-10

Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen vrucht aan de wijnstokken zijn, al zou de vrucht van de olijfboom niet opbrengen, al zou de vrucht van de akkers niet opbrengen, al zou het kleinvee uit de kooi worden verdreven en er geen rund in de stallen zijn, toch zal ik juichen in de HEERE, juichen in de God van mijn heil. Habakuk 3:17-18

Is het voor u de tijd om in uw geplaveide huizen te wonen, terwijl dit huis woest ligt? Nu dan, zo zegt de HEERE van de hemelse machten: Let op uw wegen. U hebt veel gezaaid en weinig binnengehaald; u eet, maar u hebt niet genoeg; u drinkt, maar u wordt niet verzadigd; u kleedt u, maar niemand wordt warm; en wie loon verdient, verdient loon door het in een doorboorde zak te doen. Zo zegt de HEERE van de hemelse machten: Let op uw wegen. Haggai 1:4-7

Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, de aarde zal zijn opbrengst geven en de hemel zal zijn dauw geven; en Ik zal het overblijfsel van dit volk al deze dingen in bezit geven. Zacharia 8:12

Breng al de tienden naar de voorraadkamer, zodat er spijs in mijn huis is. Beproof Mij toch daarin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik dan niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u uitgieten, zodat er geen ruimte genoeg zal zijn om die te ontvangen. Ik zal de afvreter om uwentwil bestraffen, zodat hij de vrucht van uw land niet verderve, en uw wijnstok op het veld niet voortijdig vrucht zal dragen, zegt de HEERE van de legermachten. En alle volken zullen u gezegend noemen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de HEERE van de legermachten. Maleachi 3:10-12

Evangelien

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders naar Zijn oogst zal sturen. Mattheüs 9:37-38

En Hij sprak veel tot hen in gelijkenissen, zeggende: Zie, een zaaier ging uit om te zaaien; en toen hij zaaide, viel een deel langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op

steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het schoot terstond op, omdat het geen diepe aarde had. En toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de doornen, en de doornen schoten op en verstikten het. Maar een ander deel viel in goede aarde en bracht vrucht voort, sommigen honderdvoudig, sommigen zestigvoudig, sommigen dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, die hore. Mattheüs 13:3-9

Hij hield hun nog een andere gelijkenis voor en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het opgroeit, is het het grootste onder de kruiden en wordt het een boom, zodat de vogels des hemels in zijn takken komen nestelen. Mattheüs 13:31-32

Daarom zei Hij tot hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders; bid daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders naar zijn oogst uitzendt. Lucas 10:2

Hij vertelde ook deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant; hij kwam erheen en zocht er vrucht aan, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom, maar ik vind er geen. Hak hem om; waarom berooft hij de grond? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook dit jaar staan, totdat ik eromheen heb gegraven en bemest. En als hij vrucht draagt, is het goed; en zo niet, dan moet u hem daarna omhakken. Lucas 13:6-9

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en aanschouw de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie maait, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zowel wie zaait als wie maait zich samen kunnen verheugen. Johannes 4:35-36

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12:24

Zodra ze aan land kwamen, zagen ze daar een kolenvuur, en vis erop, en brood. Jezus zei tegen hen: "Haal wat van de vis die jullie nu gevangen hebben." Johannes 21:9-10

Maar Hij heeft Zichzelf niet zonder getuigenis gelaten, door goed te doen en ons regen uit de hemel en vruchtbare tijden te geven, en onze harten met voedsel en blijdschap te vervullen. Handelingen 14:17

Brieven

Maar dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. 2 Korintiërs 9:6

En God is bij machte alle genade overvloedig over u te doen zijn, opdat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig moogt zijn in elk goed werk; (zoals geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, Hij heeft aan de armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Nu zal Hij die het zaad aan de zaaier verstrekt, ook brood voor u dienen als spijs, en uw gezaaide zaad vermenigvuldigen en de

vrucht van uw gerechtigheid doen toenemen;) en in alles verrijkt worden tot alle overvloed, die door ons dankzegging aan God teweegbrengt. 2 Korintiërs 9:8-11

En laten wij niet moe worden in het goeddoen, want op zijn tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Galaten 6:9

Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit geboden: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. 2 Thessalonicenzen 3:10

Apocriefen

Want zoals een landman veel zaad zaait op de grond en veel bomen plant, en toch komt het goede dat op zijn tijd gezaaid is niet op, en schiet al het geplante niet wortel: zo is het ook met hen die in de wereld gezaaid zijn: zij zullen niet allen behouden worden. 2 Esdras 8:41

Zoals het zaad van de landbouwer vergaat, als het niet opkomt en uw regen niet op tijd ontvangt, of als er te veel regen komt en het bederft, zo vergaat ook de mens, die met uw handen is gevormd en uw eigen beeld wordt genoemd, omdat u gelijk bent aan hem, ter wille van wie u alle dingen hebt gemaakt en hem hebt vergeleken met het zaad van de landbouwer. 2 Esdras 8:43-44

En hij antwoordde mij, zeggende: Zoals het veld is, zo is ook het zaad; zoals de bloemen zijn, zo zijn ook de kleuren; zoals de werkman is, zo is ook het werk; en zoals de landman zelf is, zo is ook zijn landbouw; want het was de tijd van de wereld. 2 Esdras 9:17

...want in hoogmoed ligt vernietiging en veel onheil, en in losbandigheid is verval en groot gebrek; want losbandigheid is de moeder van de hongersnood. Tobit 4:13

De jongeman deed zoals de engel hem had bevolen; nadat ze de vis hadden geroosterd, aten ze hem op. Daarna gingen ze samen verder, totdat ze bij Ekbatane kwamen. Tobit 6:5

En zalig is de kamerling, die met zijn handen geen onrecht heeft bedreven, noch kwade dingen tegen God heeft bedacht; want hem zal de bijzondere gave van het geloof worden gegeven, en een erfdeel in de tempel van de Heer, dat naar zijn zin aangenamer is. Wijsheid van Salomo 3:14

Heb geen hekel aan het zware werk en aan de landbouw, die de Allerhoogste heeft voorgeschreven. Sirach 7:15

Wie zijn land bewerkt, zal zijn kudde vermeerderen; en wie de gunst van de groten der aarde geniet, zal vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Sirach 20:28

Wanneer je een vruchtbare bezitting hebt gekregen over het hele veld, zaai het dan met je eigen zaad, vertrouwend op de goedheid van je afkomst. Sirach 26:20

Toen bewerkten zij hun land in vrede, en de aarde gaf haar opbrengst en de bomen van het veld hun vrucht. 1 Makkabeeën 14:8

Vergeten boeken van Eden

Het volk is daarom verplicht zich toe te leggen op landbouw en de bewerking van de grond, zodat ze een overvloedige oogst kunnen hebben. Op deze manier wordt elke vorm van landbouw bedreven en wordt er een overvloedige oogst binnengehaald in het hele genoemde land. (Brief van Aristeeas 5:9-10)

Door van het platteland te migreren en zich in de stad te vestigen, brachten plattelandsbewoners de landbouw in diskrediet. Om te voorkomen dat ze zich in de stad vestigden, gaf de koning bevel dat ze er niet langer dan twintig dagen mochten verblijven. (Brief van Aristeeas 5:13)

Schenk daarom geen aandacht, mijn kinderen, aan de schoonheid van vrouwen en richt je aandacht niet op hun zaken. Maar wandel in eenvoud van hart, in de vreze des Heren, en besteed inspanning aan goede werken, aan studie en aan uw kudden, totdat de Here u een vrouw gegeven heeft, die Hij wil, opdat u niet lijdt zoals ik. Testament van Ruben 2:1

Buig u neer voor de landbouw en zwoeg in allerlei landbouwwerkzaamheden, en breng de Heer geschenken met dankzegging. Want met de eerstelingen van de aarde zal de Heer u zegenen, zoals Hij al de heiligen van Abel tot nu toe gezegend heeft. Want u krijgt geen ander deel dan van de vruchtbare aarde, waarvan de vruchten door arbeid worden vergaard. Want onze vader Jakob heeft mij gezegend met de zegeningen van de aarde en van de eerstelingen. Testament van Issachar 1:39-42

Ik was de eerste die een boot bouwde om op zee te varen, want de Heer gaf mij inzicht en wijsheid op dat gebied. Ik liet een roer achter de boot zakken en spande een zeil op een ander rechtopstaand stuk hout in het midden. En ik voer daarmee langs de oevers en ving vis voor het huis van mijn vader, totdat we in Egypte kwamen. En uit barmhartigheid deelde ik mijn vangst met iedere vreemdeling. En als iemand een vreemdeling, ziek of oud was, kookte ik de vis, bereidde die goed en bood ze aan allen aan, naar ieders behoefte, terwijl ik met hen bedroefde en barmhartig voor hen was. Daarom ook gaf de Heer mij overvloedig vis toen ik vis ving; want wie met zijn naaste deelt, ontvangt veel meer van de Heer. Vijf jaar lang ving ik vis en gaf daarvan aan ieder die ik zag, en dat was genoeg voor het hele huis van mijn vader. En in de zomer ving ik vis en in de winter hoedde ik schapen met mijn broers. Testament van Zebulon 2:6-13